

Vital 86-åring i Gravås mjölkar ännu sina kossor



En av Västvärmlands äldsta aktiva lantbrukare är fru Hanna Ericson i Gravås, Gunnarskog. Trots sina 86 år är hon dagligen i verksamhet på sin gård Der Sö.

Är 86-åriga Hanna Eriksson i Gravås, äldsta ännu aktiva heltidslantbrukaren i Västvärmland? I varje fall mjölkar hon dagligen sina kossor och ger svin och höns den dagliga tillsynen. Från tidig morgon till sen kväll är hon i full verksamhet på sin gård, ibland hushållar hon också för 10-talet personer, som hjälper till på den stora gården.

— Utan mor skulle vi aldrig klara oss, säger sonen Erik Allan.

Mer om den vitala 86-åringen på sid. 6

I den stora herrgårdslänkande mangårdsbyggnaden är det många rum att hålla ordning på. Hanna Ericson lägger ned mycket tid på hemmet. Det märker man tydligt. Allt är i så god ordning. Man kan tro att hemmet är enda

GUNNARSKOG (AN)

Medelåldern på heltidslantbrukarna i Västvärmland är hög. Fru Hanna Ericson, Gravås, Gunnarskog, tillhör säkert de äldsta. Trots sina 86 år är hon dagligen i verksamhet på sin gård Der Sö. Hennes gång är som en tonårsflickas. Gården brukar hon tillsammans med sonen Erik Allan. Varje morgon stiger hon upp vid 5-tiden för att handmjölka två kor. De andra korna klarar sonen av med hjälp av mjölkmaskinen. När hon inte är i ladugården så sköter hon om hönsen eller grisarna.

i Treskog och hennes son riksdagsmannen Magnus Mattsson. 1934 renoverade Ericson mangårdsbyggnaden första gången. En omfattande omändring gjordes också 1955.

Hanna är född i Sälboda. Där var hennes far överskogsvaktare. Johan Öhrn var hans namn.

— Far var både lantbrukare och skogsman, berättar hon vidare. Hans arbetsgivare var Sälboda gård. Dessutom ägde han egen gård i Säterud.

Sonen Erik Allan minns även hur det var förr på jordbruket. — Omkring 1936 betalades det 80 öre tjoget för äggen. Mjölkspriset var 20 öre litern.

Att skaffa arbetsfolk var inget problem. Det fanns mycket folk på bygden då. Arbetskraften var billig. Nu går det inte att ha anställd arbetskraft. Den avtalsenliga lönen för ett dagsverke är 75 kr. En sådan summa kan ingen vanlig lantbrukare betala.

På gården finns 35 tunnland skog. Den mesta skogen här ägs av bolaget.

För att kunna leva på ett sådant här jordbruk måste det vara en kombination av jord och skog.

Mor Hanna är duktig, säger Erik Allan. Utan henne skulle jag aldrig klara mig. I dagarna har vi tagit upp en del av potatisen.

Vi har haft många som extrahjälp här. Mor har hushållat för 10 personer i flera dagar. Dessutom har hon som vanligt skött en del utesysslor.

Under vårt samtal har Hanna arbetat hela tiden. Arbetet är hennes hälsa. Det blir sorgligt den dag jag inte längre orkar, slutar hon.



sysslan. Så är inte fallet Arbetsdagen varar från tidig på morgonen till sent om kvällen. Bondmorän i Gravås himner tydligen med allt.

Hanna har varit med om hårda år. Hon blev änka 1915. Det betyder att hon varit ensam i 55 år. Ensam uppfostrade hon sonen Erik Allan. Han står nu troget vid hennes sida. Tidigt började hon intressera sig för politik. Hon valde bondeförbundet. I många år var hon ordförande i Svenska Landsbygdens Kvinnoförbundsavdelning i Gunnarskog. Dessutom tillhörde hon länge styrelsen för Gunnarskogs Röda Korskrets.

Vi kommer in på valet. Hanna Ericson tycker att socialdemokraterna har suttit alldeles för länge. Hon önskar att borgerligheten är regenter på måndagen. Då blir det väl i alla fall en annan jordbrukspolitik säger hon.

Der Sö köpte makarna Ericson 1912 av Jösseforsbolaget. Gården hade tidigare ägts av Marta Mattsson från Tavelbacken