

Från Lars-Erik Sundin har jag fått följande mail:

Min morfar Rickard Axelsson Gunnarskog ... har blivit ombedd att som ett tack, från Logen 4240, Valkyrian i Gunnarskog (troligen någon gång på 1920-talet) sätta ihop en enkel dikt till Skolfröken Olga... sedermera gift Lidberg... för att hon upplåtit skolhuset i Ekhöjden, Bortan till mötesplats för logemedlemmarna ... vilket han så småningom gjorde och här är resultatet!

Högt däruppe i skogen ligger, vid "Ekens" mörka vatten  
ett skolhus, mjukt placerat, vid Rödbergstorpets fall  
dit styra vi nu stegen, i sommarljusa natten  
att fylla våra lungor, med doft från gran och tall.

I detta skolhus verkar, en klarsynt lärarinna  
som ödet har planterat i Bortans magra jord  
och nu i natt, hon spelar rollen som värdinna  
för oss hon smakfullt dukat upp, ett härligt kaffebord.

Hit komma vi nu trötta, från socknens alla kanter  
på mark av "finnskäggsmosa", vi makligt slår oss ner  
att vila från klättringen, på livets skarpa branter  
där en och annan tappat taget och hastigt ramlat ner.

Här lever ätteläggare, till gamle fader "Pekka"  
som först i dessa trakter, bröt bygd och svedde skog  
måhända ha de blivit, med tiden mera kända  
fått samma kraft i armarna, som fordom björnen slog.

Nu växa gyllne skördar, uppå den forna sveden  
förvandlats har moränen, till fruktbar åkerjord  
där fordom vargar tjöto, på ljungbeväxta heden  
där hålla lammen måltid, vid klöversmyckat bord.

Här finnes ro och vila för längtansfulla själar  
i skötet av naturen, här blir vi barn på nytt  
här finnes även balsam, för sönderslitna trälar  
som vandrat ökenstigar och faror icke flytt.

Här vika mörka tankar, här skärpas alla sinnen  
och våra själar vakna, ur vinterdvalans natt  
ur hjärnors skrymslen, uppdyka gamla minnen  
om ett poetiskt skimmer, som skogsfrön haver satt.

Här lever dunkel saga, här bor det troll och jättar  
och skogens mörka huldra, bak furustammen ler  
i dungen uti hagen, det vimlar av små vättar  
där vadmalsgråa tomtar, på älvadansen ser.

På ”Ekens” mjuka vågor, där gungar gamle ”Näcken”  
och knäpper silvertoner på harpans gyllne sträng  
och vill du honom skåda, så gå till Stråtjärnsbäcken  
där han brukar sitta spela på ”Bruntes” gamla äng.

I skymningsdunklet gransnår på Hatthall-bergets hjässa  
där drömmar väl ”Törnrosa”, sin nätta vackra dröm  
och väntar på att bliva uppväckt som prinsessa  
när åren undanrunnit, i tidens vilda ström.

Och aftonens värdinna är sagans fe ... prinsessa  
som slumrar här så fridfullt i Ekhöjdskogens snår  
kanhända finns han här, som på sin unga hjässa  
bär sagoprinsens krona i sena tidens år.

När solen över ”Honkamakk” sin första stråle sänder  
och göken tvänne toner, från ”Pekkas” håll de hörs  
då fulla utav glädje vi tar varandras händer  
men ut ur drömmens rike, så småningom vi förs.

Till vardagsslitets gråa, till arbetsdagens möda  
vi trampas av den järnhäl som kallas verklighet  
men djupt i hjärtats inre, där röras strängar spröda  
till vår värdinnas minne, tack för all vänlighet.